

En zie vlak naast je loopt zomaar een mens

~~~~~



*En zie*

*vlak naast je*

*loopt zomaar*

*een mens...*

En zie vlak naast je loopt zomaar een mens

~~~~~

**En zie  
vlak naast je  
loopt zomaar  
een mens**

Gerdina

© Mei 2006

## Voorwoord

Deze bundel gedichten heb ik bij elkaar gezocht met de gedachte dat je leven net een lange wandeling is.

Soms lijkt het of je alleen loopt,  
de weg een beetje kwijt raakt,  
of je weg anders loopt, dan je verwacht.

En soms kom je iets  
of iemand onderweg tegen,  
loopt zomaar vlak naast je  
een mens . . .

*Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming  
van de schrijver worden gekopieerd,  
vermenigvuldigd of anderszins worden overgenomen.*

Gerdina

email: [info@gedina.nl](mailto:info@gedina.nl)  
website: [www.gerdina.nl](http://www.gerdina.nl)

**Je weg**

Een weg  
leidt naar  
een doel

Je weg  
leidt naar  
je bestemming

Een weg  
lijkt soms  
dood te lopen

Je weg  
lijkt soms  
vast te lopen

De weg  
lijkt soms  
te eindigen

Je weg  
maakt misschien  
een bocht. . .

## Afscheid

Afscheid nemen  
doet pijn, kan  
hartverscheurend  
zijn

Afscheid nemen  
van je wonden  
die geslagen  
zijn

Afscheid nemen  
van je patronen  
die dwingend  
zijn

Afscheid nemen  
van je verleden  
in je heden  
zijn

## Opbreken

Daar zou ik  
willen blijven  
voor altijd  
mijn tentje opslaan

Maar wil ik  
verder gaan  
moet ik afbreken  
niet blijven steken

Geef me moed  
om op te breken  
spleet de Rode zee  
van mijn angst

Zodat ik  
door de golven  
van dit leven  
heen kan gaan

Geef me even  
een nieuwe oever  
om mijn tentje  
op te slaan

## Het verleden

Het verleden  
waar je heden  
tassen vol van  
mee blijft sleuren

Overgewicht  
van draagt  
het kleuren  
vergezicht vervaagt

Zullen we  
die versleten tas  
met wat gedaan was  
achter laten

En vergeten  
om zonder zorgen  
op weg te gaan  
naar morgen

**Moed**

Om net nu  
dat te doen  
wat ik tegen kom

Juist te kiezen  
waar een punt  
van kruisen is

De weg  
waarlangs  
ik verder kan

Ook al lijkt  
juist die weg  
dan eenzaam

Net nu  
op die weg  
kom ik je tegen



## Ontmoeting

En als we samenkomen  
luisteren we dan  
zodat ik jou  
ontmoeten kan. . .

Of botsen onze meningen  
en trek je  
met je gelijk  
aan het kortste eind

En sluit ik me op  
in eenzaamheid  
onttrek me aan  
mededeelzaamheid. . .

Aanvaard je mij  
zoals ik ben en ik  
dat jij ook niet aan  
al mijn verwachtingen voldoet

Dan ademt ontmoeting  
een open hemel  
de ruimte. . .  
om jezelf te zijn

En zie vlak naast je loopt zomaar een mens

~~~~~

### Vraag maar

De fee  
in je sprookje  
vraagt naar  
je wens

En zie  
vlak naast je  
loopt zomaar  
een mens

### Gebed voor een vriend

Heer, hier ben ik  
met al mijn fouten  
al mijn verwachtingen  
al mijn verlangens

Heer, zie mijn schroom  
eerlijk te zijn  
de ander open  
tegemoet te treden  
binnen te laten  
zonder verwachtingen  
de ander te laten zijn  
wie hij is zonder  
te moeten beantwoorden  
aan mijn verlangens

Heer, leer mij  
zuiver te ademen  
zodat er ruimte komt  
om te verwelkomen  
de ander jij mag zijn  
en ik mezelf kan zijn

**Is er**

Iets  
dat de aarde  
draaiend houdt

Iets meer  
dan rouw  
in de hemel

Iemand  
die van mensen  
houdt

En dan  
zomaar  
ontmoet je

Hem  
die naast je  
staat

Hij  
die met je  
gaat

*n.a.v. Joh. 3:16*

## Oase

Even een oase  
tegenkomen  
en je laven  
na al dat draven

Even warmen  
in de zon  
en wat drinken  
uit de bron

Even tanken  
en wat rust  
zachte adem  
die je kust

Even vieren  
al die teugels  
en hoop weer  
nieuwe vleugels

Dat

Dat

jij van mij

Hij van mij

houdt

ik ook

van mij

van jou

van Hem

Dat

jij in mij

Hij in mij

gelooft

ik ook

in mij

in jou

in God

**Neem maar**

Met open handen  
ontvang ik

U die dienen was  
Die dienen bent

En ik dienend  
mijzelf kan zijn

**Iemand die ik vandaag**

Iemand  
die ik vandaag  
ontmoeten zal

Iemand  
die mij vandaag  
een glimlach schenken zal

Iemand  
die zijn hand vandaag  
op mijn schouder leggen zal

Iemand  
die mij vandaag  
warm omhelzen zal



**Mocht ik even**

Zomaar  
vandaag

Mocht ik even  
mijn schouder  
lenen

Mocht ik even  
bij je binnen  
kijken

Alles delen  
en voelen  
je verdriet

Mocht ik even  
je engel  
zijn

**Je veilig voelen**

Verschuilen  
achter de ander  
de andere naam

Veilig voelen  
achter de deur  
het dichte

En kwetsbaar  
als de deur  
open gaat

Open doe  
me bloot geef  
en benoem

Jou dan  
wezenlijk  
ontmoet

En me  
bij jou dan  
veilig voel

**Menslief**

Ik hou van jou  
zeg ik tegen jou  
met wie ik  
bloedband deel  
geboren uit jou

Ik hou van jou  
zeg ik tegen jou  
met wie ik  
brieven deel  
herken me in jou

Ik hou van jou  
zeg ik tegen jou  
met wie ik  
gedachten deel  
chemie met jou

En zie vlak naast je loopt zomaar een mens

~~~~~

Ik hou van jou  
zeg ik tegen jou  
met wie ik  
woning deel  
thuiskom bij jou

Ik hou van jou  
zeg ik tegen jou  
met wie ik  
warmhartig deel  
het samen met jou

**Een soulmaatje**

Even naar  
andere kanten  
van elkaar

Even maar  
geestverwanten  
met elkaar

Even daar  
wat garen spinnen  
enkel maar

Even dan  
een ziele minnen  
van elkaar

## Mensenkind

Mensenkind  
dat leven  
ademt  
in de wind

Een leven  
dat even  
luchtig  
jou raakt

Waakt  
en rustig  
nog even  
vluchtig

Komt  
de adem  
heel zacht

Wacht...

**Zinloos**

Reik mij  
gevoel  
verlies  
je leven

En even  
voel ik  
verdriet  
je pijn

Je zijn  
gevoel  
een delen  
samen

Namen  
zonder  
zinnen  
aan

**Bijna vergeten**

Nog even  
zeggen dat

De zon weer  
wil warmen

Mij op  
doet leven

Energie  
wil geven

En ik jou  
wil omarmen



Inhoudsopgave:

Voorwoord.....	2
Je weg.....	3
Afscheid.....	4
Opbreken.....	5
Het verleden.....	6
Moed.....	7
Ontmoeting.....	8
Vraag maar.....	9
Gebed voor een vriend.....	10
Is er.....	11
Oase.....	12
Dat.....	13
Neem maar.....	14
Iemand die ik vandaag.....	15
Mocht ik even.....	16
Je veilig voelen.....	17

En zie vlak naast je loopt zomaar een mens

~~~~~

|                      |    |
|----------------------|----|
| Menslief .....       | 18 |
| Een soulmaatje.....  | 20 |
| Mensenkind.....      | 21 |
| Zinloos .....        | 22 |
| Bijna vergeten ..... | 23 |